

## Απάντηση σε ανακοίνωση (sic) Συλλόγου «Δασκάλων»

Του Ν. Περουνάκη

Είδα στο τεύχος της 17/2/2016 της εφημερίδος «Δήμος» του φίλου Ηλία Κότσυλη μία ανακοίνωση «Συλλόγου Δασκάλων» «για την εισβολή των επιχειρήσεων στα σχολεία». Με την οποία αρνούνται ό,τι αποκάλυψα «Νέο Σχολείο», που, λέει, «θα προσφέρεται ως πεδίο της εκμετάλλευσης και της κερδοφορίας του εργαρίου και ξένου κεφαλαίου» και στην βάση αυτή απονούνται την δωρεάν προσφορά από εταιρεία laptops σε σχολεία της Δήμου επειδή η εταιρεία ζήτησε, ως μόνη (ηθική) ανταμοιβή, να γίνει μνεία της προσφοράς της σε ειδική εκδήλωση!

Τι να πρωτοθυμάσαι κανείς; Την ιδεολογία των ακροαριστερών «δασκάλων», που εξέδωσαν τέτοια ανακοίνωση; Που προτιμούν να υπονομεύσουν την εκπαίδευση των παιδιών μας (οι «δασκάλων»!) παρά να δεχθούν μία τόσο χρήσιμη δωρεά; Ίδιως όταν το κράτος είναι χρεωκοπημένο και δεν μπορεί να παράσχει τέτοια βοηθήματα; Τόσο μίσος πιά προς τα παιδιά, τις επιχειρήσεις της χώρας, την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία; (Ιδεολογία που έρχεται μετά το «η αριστεία είναι μερσινιά» του Μπαλάττα και την υπονόμευση των προτύπων σχολείων. Ενώ την ίδια στιγμή ο Φίλης, λόγω μι-

σους προς τον ιδιωτικό τομέα, καλύτερα μήνες ολοκλήρωσης να υπογράψει ένα γράμμα προς το κινεζικό υπουργείο Εκπαίδευσης, που θα επιτρέψει την ανωνύωση απ' την Κίνα των ιδιωτικών κολλεγίων στην Ελλάδα, που ήδη είναι ανεγνωρισμένα από ξένα ΑΕΙ, ώστε να έλθουν στην χώρα μας, αφηνονίας συνάλλαγμα, ίσως και γιλάδες Κινέζοι φοιτητές, δίνοντας εργασία σε ένα σωρό Έλληνες ανέργους με διδακτορικά και μεταπτυχιακά.)

Η να θυμάσαι κανείς την δικαιολογία, που προσφέρει ο «Σύλλογος Δασκάλων»: Να μη γίνει διαφήμιση ιδιωτικών επιχειρήσεων – και ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου! Όταν οι επιχειρήσεις είναι και πρέπει να γίνουν πολύ, πολύ περισσότερο η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι σε κάθε χώρα του κόσμου (πάλιν Β. Κορέας)! Όταν η υγεία των επιχειρήσεων και τα κέρδη σηματούν υγεία της οικονομίας, νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας! Όταν, μετά 10ετίες κρατισμού, που μας χρεωκόπησε, είναι ανάγκη αυτή η χώρα, τα νέα παιδιά, να κατάλαβουν πώς βγαίνουν τα λεφτά, πως η επιχειρηματικότητα και τα κέρδη είναι κάτι καλό όσο και απαραίτητο, πως η γνώση και η μόρφωση, πάντα σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων (και όχι μόνο της Ελλάδος), είναι ο μόνος δρόμος για τις νέες

γενές νέχουν εργασία και να κερδίσουν την ζωή! Να καταλάβουν ακόμη πως όταν ευημερούν οι επιχειρήσεις, ευημερεί η οικονομία και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ευημερεί η Ελλάς! Πως οι κρατικοί διορισμοί με δανεικά στελείωσαν γιά πάντα! Πως οι εργάζόμενοι και επιχειρήσεις μπορεί να έχουν εν μέρει και ενίοτε αντιστα συμβέροντα, μα τα κοινά συμβέροντα, με κοινό παρονομαστή την ευημερία, την επιτεύξι παραγωγής και πωλήσεων, είναι πολύ περισσότερο και στενότερα. Ενώ βεβαίως η κατάρρευση των κομμουνιστικών «παραιοείσεων» (πάλιν Β. Κορέας - ακόμη) το 1989 αποδεικνύει την ιστορική υπεροχή (παρά τα προβλήματα του) του συστήματος της ελεύθερας οικονομίας εν δημοκρατία! Αλλά για τους συγκεκριμένους «δασκάλους» φαίνεται πως η Β. Κορέα και γενικώς ο κρατικός ολοκληρωτισμός και εν τέλει τυραννία αποτελεί ακόμη πρότυπο... Ε, τέτοια άτομα, λέω, δεν πρέπει να είναι δασκάλοι. Είναι επικίνδυνοι για τα παιδιά και για την χώρα. Εν τω μεταξύ τους πλήρουνουμε εμείς με τους (βαρυνάτους) φόρους μας...